

Voor ik het vergeet van Wannes Deleu



Eind 2018 leefde televisiemaker Wannes Deleu een maand bij zijn grootmoeder die aan dementie lijdt in woonzorgcentrum Ten Olm. Om de banden aan te halen en te ondervinden wat dementie écht met iemand doet. Hieruit resulteerde de driedelige docureeks *Voor ik het vergeet* op VRT één.

Een beklijvende lezing over dementie, maar ook over een kleinzoon en grootmoeder die elkaar terugvinden, over de beperkingen van een ziekte heen.

Wanneer

Zondag, 06 oktober 2019

van 11.00 tot 12.30 uur

Waar

Bibliotheek Hasselt Limburg vestiging Kuringen

Joris van Oostenrijkstraat 55 | 3511 Hasselt-Kuringen

Doelgroep

volwassenen

Prijs

gratis

Organisator

Bibliotheek Hasselt Limburg

Meer info

[Reserveer hier je plekje \(https://bibliotheek.hasselt.be/WannesDeleu_FORM\)](https://bibliotheek.hasselt.be/WannesDeleu_FORM)